

Århus, 22/9 1965

Kære fru Hjelmslev,

Tak for Deres venlige brev (20. ds.), og tak for Deres tilbud om at overføre visse arkivalier fra Deres mands efterladte arkiv til mit institut. Så snart jeg igen får lejlighed til at komme til Kbh., ser jeg ud til Dem. Iøvrigt var jer dlrove i fredags -men var naturligvis flyvende- for at tale med fonetikerne om planerne for det nye fonetiske institut her; sagen har passeret vort fakultets byggeudvalg, så at vi nu blot venter på regeringens bevilling med at gå i gang. Det drejer sig om 25 fag (som vi siger her), men det er i penge c. 2.000.000 kr.

Den 9. sept. formede min første forelæsning om "indledning" som en mindeforelæsning om Louis Hjelmslev. Mit ms. vil jeg endnu ikke sende Dem; det skal avpudses. Men jeg kan referere en af hovedtankerne. Louis Hjelmslev indgår jo i rækken Rask-Verner-de Saussure; han forholder sig jo intimt især til Rask og de Saussure. Men Verner kommer ind i billedet, når man vil gøre relationen op. Verner fuldender Rask -peger altså til en vis grad bagud. Louis Hjelmslev forholder sig til Rask og de Saussure, naturligvis også som fuldender - men, til forskel fra Verner, langt snarere i reation til sprogvidenskabens fremtid, som på de allervæsentligste punkter vil komme til at bruge hans sprogtænkning som udgangspunkt og inspiration. Hans sprogtænkning lader sig ikke avskrive og kan kun bruges når man selv ud fra den skaber noget nyt. Alt andet vil være misbrug.

Vi håber at De har haft en god rejse i sin tid til Italien.

Så snart som muligt kommer jeg -men p. t. har jeg lidt travlt. Jef kan ikke komme i Lingv. kr. d. 28. ds., fordi jeg 29. ds. skal examinere Holmboe til magisterkonferens i sml. sprvsk. Hans forelæsning bliver 6. okt.

De venligste hilsener også fra min kone

Deres hengivne